

Hoi Allemaal,

ik ben Siebe Vermeulen en ik kom uit Tilburg. Ik was 3,5 jaar oud toen ik begon met tennissen en ben nooit meer gestopt met tennis. Ik heb jarenlang bij Tennisschool Gijs getraind wat nu ATA is geworden. Nu werd er gevraagd of ik het geven van tennistraining misschien iets zou vinden en ben ik de opleiding voor tennisleraar gaan volgen. Dit beviel me zo goed en maakte me enthousiast dat ik deze opleiding heb afgemaakt en nu een aantal avonden per week lesgeef.



Zelf heb ik altijd in het verleden Jeugd Ranglijst toernooien gespeeld en op dit moment speel ik nog competitie en soms een toernooi'tje op niveau 4. Mijn enthousiasme voor tennis wil ik graag overbrengen aan jullie.

Tot snel! Tot op het park of zelfs tot op de baan!