



Mijn naam is Marlies Demmers en kom oorspronkelijk uit Deventer, waar ik tot mijn 19^e heb gewoond. Ik ben opgegroeid in een tennisgezin en ben zelf op mijn 7^e begonnen met tennis. In 2002 ben ik naar Breda gegaan voor de studie Vrijtijdsmanagement en daar woon ik nog steeds, samen met mijn vriend Mark. Na mijn studie heb ik diverse banen gehad, maar tijdens een reis door Azië in 2009 besloot ik te gaan wat me leuk leek; motortochten organiseren én tennislereares worden!

Ik ben begonnen met lesgeven in Breda en Etten-Leur en in 2012 ben ik bij TCT terechtgekomen. Eerst voor één avond als invaller voor een winterseizoen, daarna als 2^e trainer voor vier dagen. Mijn gevoel bij TCT was direct goed. De fijne sfeer, leuke leerlingen en prettige samenwerking met mijn collega's

hebben er voor gezorgd dat ik hier nog steeds op mijn plek zit.

De motortochten hebben inmiddels plaatsgemaakt voor de studie Voetreflextherapie, maar tennissen geven blijf ik met veel plezier doen.

Met Tennisschool Gijs zal TCT een nieuwe boost krijgen en ik kijk er naar uit deel uit te maken van het nieuwe trainersteam!