

Mijn naam is Karen Reijnen. Ik ben woonachtig in Udenhout samen met mijn zoon Luca van 16 jaar.

Zelf ben ik nog steeds een fanatieke tennisspeelster en in het verleden heb ik op hoog niveau gevolleybald bij Sarto Pellikaan te Tilburg en VVC in Vught!

Als tennistrainster ben ik begonnen bij Boemerang in Kaatsheuvel en daarna ook nog lesgegeven bij De Beekse Bergen, TV Loon op Zand en TV Udenhout. Op mijn dertigste ben ik verhuisd naar Leusden en daar heb ik samen met de vader van mijn zoon een aantal tennis- en fitnesscentra geëxploiteerd in Amersfoort, Leusden, Zeewolde en Roermond. Sedert 10 jaar ben ik weer terug in het Brabantse en heb ik inmiddels al weer 10 jaar een damesmodezaak, Boutique STYLE, in Udenhout!

Sinds een paar jaar geef ik ook weer tennisles en ben onlangs door Gijs benaderd of ik zin had om bij hem les te komen geven! Zodoende ben ik nu bij TCT terecht gekomen! Ik heb inmiddels kennis gemaakt met mijn collega's Bonno en Marlies en ik heb er super veel zin in! De club ken ik vrij goed, door alle toernooien die ik er sinds jaren speel en ik ben in het verleden ook lid geweest! Ik wens alle leden een gezellig en sportief 2019 en hoop dat ik jullie nog iets kan leren komend jaar zodat het enthousiasme voor tennis alleen maar groter wordt!

