

Mijn naam is Sander van den Brink. Woonachtig te Valkenswaard.

Sinds 1982 ben ik actief als tennistrainer en doe dat nog steeds met veel liefde voor deze mooie sport.

Van toptennissers tot beginners hebben de revue gepasseerd in al die jaren en daarbij zo ook de plaatsen in de wereld.

Altijd met veel plezier en energie gewerkt, enerzijds in loondienst, een eigen tennisschool, een eigen tennisaccommodatie op Curaçao en nu voor een fijne tennisschool.

Naast tennis ben ik actief als sportmasseur en het opzetten van de Padelsport.

Tennisvereniging De Doornakkers zie ik als een mooie uitdaging om daar een steen bij te dragen, om er uit te halen wat daar zeker zit met bestaande en nieuwe leden en met 'jong en oud'

Met tennis groeten,

Sander van den Brink

